

Taalnieuws 4

De scholen zijn weer begonnen!



Goed nieuws voor de scholen: er zijn weer twee nieuwe AVI-Startboekjes. Al na een paar maand kunnen de kinderen van groep 3 die lezen. Maar ook boekjes voor iets oudere kinderen, in de series *Villa Vrolijk* en *Lies&Loes*. En voor de zondagsschool is er een nieuw kerstboekje.



Voor de allerjongsten: de eerste deeltjes van de nieuwe serie MBB (MesBijbelBoekjes). Ook kleurboeken!

Uitgeverij De Banier komt weer, in samenwerking met Open Doors, met een nieuw kinderboek over de vervolgte kerk, dit keer in India. Het zal gepresenteerd worden op de Open Doorsdag dit najaar. Over hetzelfde thema verschijnt bij Gebr. Koster een boekje voor jongere kinderen over Sang. Hem wacht, na zijn ontsnapping uit Noord-Korea, nog een spannend avontuur voor hij echt veilig is.



Talige humor

Soms geloof je je ogen niet: een dominee die *Zondag* heet, een begrafenisondernemer met de naam *Treur* of een bakker die *Slager* op z'n winkelruit heeft staan. En wat te denken van een *kostwinnaar* (kampioen van een eetwedstrijd?) of van een *geldkraan die opdroogt*? Het wordt allemaal gewoon in het openbaar gezegd 😊.

Maar zo heb ik het geleerd!

Het gebeurt weleens dat er van goed naar fout wordt gecorrigeerd, want *zo hoort het toch*? Is bijvoorbeeld *een aantal pubers*, *een groep toeristen* of *een soort kevers* enkelvoud of meervoud? Het antwoord hangt af van wat je als de kern van het onderwerp beschouwt, aldus Wouter van Wingerden. In *Maar zo heb ik het geleerd* schoffelt hij wel meer rotsvaste overtuigingen onderuit. Een uitdaging voor taalpuristen!

Schrijven met Iris Boter

Hoewel ik al heel wat boeken over schrijven heb gelezen, was ik verrast door *De verhalenmachine* van Iris Boter. Zó veel relevante informatie op zo'n eenvoudige, laagdrempelige manier aangereikt, dat is knap. Een aanrader, en niet alleen voor beginnende auteurs.

